



Maar de mummie had wel de sleutels en nu? Vraagt spookje.  
De kleine vampier dacht na, hij kijkt rond en zegt zien jullie die 3  
bloempotten, daar kunnen we ons verstoppen.  
Daar Verstoppen ze zich, de mummie kwam terug van de wc.  
De mummie ging zitten op een stoel en viel in slaap.  
Het spookje probeerde met het haakje aan de stok de sleutels te pakken.  
Het lukte!  
Hij gaf de sleutels aan papa vampier, maar de sleutels vielen op de grond.  
rinkel de kinkel.  
De mummie werd bijna waker maar gelukkig .  
Slaapt hij door.  
En dus deed papa vampier de deur open en gingen ze zachtjes weg.  
En gingen naar oma en opa vampier .

En leefden nog lang en gelukkig  
Einde

Floor

BSO Villa  
Enschede